

Hallo allemaal,

Wij, **de ouderraad**, willen graag aan jullie vertellen wat wij allemaal doen voor school.

Elk jaar betalen jullie een vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor de schoolreis. Het geld van de schoolreis heeft alleen de bestemming schoolreis, maar met de vrijwillige bijdrage kunnen wij veel mooie dingen op school realiseren. Het wordt namelijk gebruikt voor activiteiten, maar ook besteedt aan materialen. Hieronder een aantal voorbeelden:

1. Decoratiematerialen in en rondom de school.
2. Klassenbudget, ieder jaar krijgt de klas een klassenbudget. Dit geld kan de klas gebruiken voor nieuw speelgoed in de klas, extra knutselmaterialen etc.
3. Nieuw speelgoed voor binnen en buiten.
4. Activiteiten van lifestyle zoals houtbewerkingsactiviteiten, upcycling (werken met stof), sportdag, bezoeken van theatervoorstellingen en de Kinderboekenweek.
5. Activiteiten georganiseerd of bekostigd door de ouderraad zoals Sinterklaas, Kerst, schoolhandbal, schoolvoetbal, Koningsspelen, laatste schooldag, schoolreis (aanvulling boodschappen) en eindfilm/kamp/afcheid groep 7/8.

Tevens stellen wij ons graag aan jullie voor:

Ik ben Bianca Otter, woon al mijn hele leven in Smilde. Ik heb vanaf komend schooljaar, 2 kinderen op school. Twan zit dan in groep 4 en Esmee start in groep 1.

Sinds dat Twan naar school gaat, ben ik al lid van de OR. Komend schooljaar wordt het dus alweer mijn 4^e jaar. Ik vind het leuk om op deze manier betrokken te zijn bij de school. Om zo iets te kunnen betekenen voor de school (waar ik zelf lang geleden ook nog rond liep) en natuurlijk voor de kinderen. Afgelopen jaar was het allemaal een beetje anders, komend schooljaar hopen we weer leuke dingen te kunnen organiseren!



Ik ben Monique van der Meer, woon samen met mijn man Patrick en onze twee dochters in Smilde. Vajèn zit in groep 5 en Romee in groep 4.

Ik zit sinds drie jaar in de Ouderraad omdat ik het belangrijk vind dat de kinderen een leuke basisschooltijd hebben met zo nu en dan een leuke activiteit. Hier levert de Ouderraad een mooie bijdrage aan. Om de lijnen tussen school en ouders zo kort mogelijk te houden fungeren wij als 'stem' namens de ouders, mocht je ergens tegen aanlopen (t.a.v. algemene zaken) kun je één van ons altijd aanspreken zodat wij dit bespreekbaar kunnen maken. Wij gaan er vanuit dat wij het komende jaren weer leuke activiteiten op het programma kunnen zetten en er voor de kinderen weer een leuk schooljaar van kunnen maken!



Ik ben Sylvia van der Plas, moeder van Lieke (groep 3) en Evi (groep 1).

Mijn reden om in de Ouderraad te willen plaatsnemen is met name om (meer) betrokken te zijn bij de schoolactiviteiten en de leerkrachten daarbij te ondersteunen, in de hoop om daarmee voor alle kinderen de schooltijd net dát ietsje leuker te maken. Een bijkomend voordeel is, vind ik, dat ik daardoor ook de kans krijg om wat meer mee te krijgen van de schooltijd van Lieke en Evi. Daarnaast vind ik het sociale aspect ervan ook een grote bonus.

Naast het moeder zijn van Lieke en Evi en mijn inzet voor de OR ben ik een groot liefhebber van het Friese paard en wandel ik graag met onze hond Floortje (een Engelse Cocker Spaniel).



Hoi, mijn naam is Sandra Ensing.

Ik ben de moeder van Noëlle Ensing die in groep 2 zit. Daarnaast is Noëlle geregeld te vinden op de BSO.

In het dagelijks leven ben ik naast alleenstaande moeder ook werkzaam als verpleegkundige in de Driemaster in Smilde.

Sinds mei 2021 ben ik lid geworden van de ouderraad. Ik heb hier voor gekozen, omdat ik graag betrokken ben bij de school. Daarnaast vind ik het erg leuk om betrokken te zijn bij het bedenken/organiseren van activiteiten voor de leerlingen van de school.



Ik ben Jannet Kiers en sinds kort lid van de OR.

Ik heb twee dochters welke allebei naar de Margrietschool gaan. Chloë is 4 jaar en zit in groep 2. Lizze is 2 jaar en zit op de peuteropvang.

Ik ben in de OR gegaan omdat ik het prettig vind om meer betrokken te zijn bij de school, inspraak te hebben in de activiteiten, de randzaken eromheen en het organiseren ervan.

Mijn basisschooltijd heb ik volledig doorgebracht op de Margrietschool en hier heb ik mooie herinneringen aan. Des te leuker vind ik het om mooie schoolherinneringen mogelijk te maken voor de kinderen van nu!

Ik hoop dat ik een aanspreekpunt kan zijn voor ouders met vragen, ideeën, opmerkingen e.d. en dat we met z'n allen een mooie tijd tegemoet gaan!



Hallo, mijn naam is Linette Kempe.

Moeder van Veerle (groep 5), Thobias (groep 2) en Oliver. Ik vind het erg leuk om met leerlingen te werken en geef daarom ook economie op Quintus in Assen. Om meer betrokken te zijn bij de basisschooltijd van mijn eigen kinderen zit ik sinds dit jaar in de ouderraad. Hier neem ik de taak van penningmeester over van mijn man Sylvester.

Daarnaast vind ik het belangrijk om kritisch te kijken waaraan wij het geld van de ouders aan besteden. Voor mij is het belangrijk om de kinderen een extra mooie tijd te geven met leuke activiteiten, nieuw speelgoed etc.

Mocht je ook een idee, vragen of opmerkingen hebben spreek één van ons gerust aan.



Ik wil me graag even voorstellen als or-lid van de prinses margrietschool. Mijn naam is Angelique Nijdam-Schuit, getrouwd en hebben samen 2 kinderen, Jayden van 7 en Noortje van 5.

Toen Jayden in groep 1 kwam ben ik als lid aangesloten bij de or van de margrietschool. Ik doe dit al een aantal jaren en vind het leuk om samen met de andere or leden activiteiten te bedenken en helpen te organiseren voor school.

De afgelopen jaren ben ik actief geweest bij organiseren van sinterklaas en dit jaar (afgelopen schooljaar) bij organiseren van de laatste schooldag.

Ik hoop op nog een aantal leuke jaren in de or.



Hallo, mijn naam is Inge Willems en woon op de Smilde met mijn partner Alfredo. Samen hebben we een zoon Tieme (groep 7).

Ik ben al een aantal jaren actief op school als vrijwilliger (conciërge). Ook als hulpouder ben ik regelmatig op school te vinden.

Ik ben de afgelopen 10 jaar evenementencoördinator geweest voor een autoclub. Ik hou heel erg van het organiseren van nou ja eigenlijk alles.

Ik had wat tijd over en dacht laat ik in de OR gaan om daar te helpen met het organiseren van activiteiten voor de kinderen. Dit doe ik met veel plezier en hoop het nog een tijdje te kunnen doen.



Ik ben Patrick Martens en ik heb 3 jongens. Jesper van 10 die zit in groep 7, Ruben van 8 en zit in groep 4 en Aaron van 4 die gaat naar groep 1.

Sylvester had mij benaderd om lid te worden van de OR. Het leek mij leuk om wat voor school te kunnen betekenen. Ook omdat onze kinderen nog wel een aantal jaren op deze school zitten...

